

THAILAND, MAAR NU EENS DE ÁNDERE KANT





VERGEET MASSATOERISME, ONPERSOONLIJKE MEGAHOTELS EN ANDERE TOERISTENVALLLEN. WIJ SELECTEERDEN 7 KOSTBARE PARELS DIE JIJ STRAKS ONTDEKT. REPORTAGE: DELPHINE VAN SNICK. FOTO'S: THOMAS LEGRÈVE.

Met meer dan 8 miljoen inwoners kan Bangkok gerust een wereldstad genoemd worden. Het hoort dus zeker op je *to see*-lijstje als je Thailand bezoekt. De populairste bezienswaardigheden zoals het **Koninklijk Paleis**, het **Nationaal Museum**, de **Wat Phra Kaew-tempel** of **drijvende markt** staan in alle reisgidsen, maar wij kleuren liever buiten de uitgestippelde lijntjes...

1. MARKT... OP DE RAILS

Een van de meest bezochte markten in Bangkok, is de *floating market*. Wil je iets unieker en spectaculairder zien, dan is de **Maeklong Railway Market** een absolute aanrader. Op een uurtje rijden van het centrum van Bangkok, wordt deze markt dagelijks gehouden op het spoor van het stadje **Samut Songkrham**. Acht keer per dag zie je in een mum van tijd de marktkramers al hun spullen van de sporen halen, zodat de trein kan voorbijrijden. Na vijf minuten lijkt het alsof er niets is gebeurd en gaat het marktlevens opnieuw zijn gewone gang. Deze treinroute is ondertussen bekend over de hele wereld en ook op het internet staan verschillende video's van dit tafereel. Maar niets gaat boven een live belevenis! ▶

2. FIETSEN, HARTJE BANGKOK

Veel Thai zullen je voor gek verklaren, maar toch is dit een ideale manier om de stad te verkennen. Wij kiezen voor de 3 uur durende **Classical**-tocht die begint aan het **Grand China Princess Hotel**. Na een korte testrit leiden twee gidsen ons door de drukke straten van Bangkok. We belanden onmiddellijk in een steegje vol kraampjes met groenten, fruit, vlees, vis en kruiden. Op een rustiger plekje houden we even halt voor een drinken snackpauze. Tijdens het tweede deel van de rit fietsen we langs de **Koningsrivier**. Een heerlijk gevoel van vrijheid in de anders zo hectische stad. Als afsluiter doorkruisen we **China Town**. Wie dacht de smalste steegjes al gezien te hebben, zit er dik naast. Met onze fiets aan de hand ontdekken we wat deze buurt zo uniek maakt. Geurige kruiden, felgekleurde beelden, exotisch fruit, manden met kwakende eenden. Ook al heb je Bangkok al bezocht, deze fietstocht is een echte must om de stad op een heel nieuwe manier te ontdekken!

www.covankessel.com, www.realasia.net, www.bangkokbiking.com,
www.velothailand.com

3. LESJE RELAXEN IN DE MASSAGESCHOOL

Je overgeven aan een vaardige masseuse hoort erbij als je Thailand bezoekt. Echte durvers bezoeken de massageschool in Bangkok, waar je onder handen genomen wordt door leraressen die niet minder dan 10 uur per dag bezig zijn met hun vak. Wie er niet meteen voor te vinden is om elk botje in z'n lichaam te horen kraken, kan ook vragen naar de iets zachtere versie. Maar het resultaat blijft hetzelfde: je komt als herboren naar buiten.
www.watpomassage.com

4. RITJE MET PAARD, OF SLANGEN KIJKEN

Een alternatief voor het toeristische **Chiang Mai**, is **Lampang**, tevens hoofdstad van de gelijknamige noordelijke provincie. Een bruisende place to be met heel vriendelijke mensen en leuke markten. Geen wonder dat de Thai zelf er graag op vakantie gaan! Lampang is bovendien de enige stad in Thailand waar je nog met paard en wagen ritjes kunt maken. Een andere aanrader is een bezoek aan de wildmarkt van **Tung Kwai**: geen groenten en fruit, maar orchideeën, slangen, schildpadden en insecten.

Lampang ligt in het noorden van Thailand en is goed bereikbaar via een binnenlandse vlucht vanuit Bangkok. Voor de meer avontuurlijke reizigers zijn er ook busverbindingen met de steden Lamphun, Chiang Mai, Phitsanulok en Bangkok. ▶



Door de smalste straatjes van Bangkok manoeuvreren met de fiets vraagt de nodige behendigheid.



Streetfood, dé lekkernij van Thailand. Authentieke Thaise gerechten, dagvers bereid door de locals.



Monniken zijn niet weg te denken uit het Thaise straatbeeld.



Jong geleerd, is oud gedaan. Discipline, orde en netheid staan hoog aangeschreven in de scholen.



Op de lokale markten heb je altijd een ruime keuze aan verse vis.



Iedereen gelijk. Van kleins af dragen kinderen een uniform om discriminatie te vermijden.



De luxetenten hebben alles wat je nodig hebt: een zalig bed, elektriciteit, een eigen badkamer en vooral het gevoel dat je dit maar één keer meemaakt.



Helderblauw water, paradijselijke stranden.
Do we need to say more?



Wegdromen in een tent op het water in het regenwoud. Het is weer eens iets anders...



Dumbo heeft honger, en ik mag hem eten geven.

5. OLIFANT WASSEN EN SLAPEN IN EEN DRIJVENDE TENT

Krabi is een van de mooiste zuidelijke provincies van het land. Met meer dan 130 eilanden, gelegen aan de **Andaman Zee**, kan het bogen op een adembenemende natuur. We bezoeken er eerst **Elephant Hills**, vlak bij de jungle van het **Khao Sok National Park**. Geen ritjes op olifantenruggen hier, het doel is om écht kennis te maken met hun leef- en woonwereld. Onze *experience* begint met het klaarmaken van hun lievelingseten en het voeren van de dieren zelf. Ietwat onwennig begin ik eraan, maar na een tijdje merk ik dat het kolossale beest een echt lieverdje is. Ik twijfel dan ook geen moment om mijn nieuwe vriend na zijn dagelijkse modderbad een uitgebreide wasbeurt te geven.

In de jungle horen tenten, maar deze exemplaren herbergen wel een comfortabel tweepersoonsbed, een eigen badkamer, én er is overal elektriciteit. De volgende ochtend worden we met een longtailboot naar onze tweede slaappleaats gebracht: een drijvende tent op het meer, midden in het regenwoud. We kajakken er op het uitgestrekte water tussen de mangroven, en maken een trektocht door de jungle. Zelden heb ik zo'n stilte meegemaakt om te slapen. Het besef dat je in de diepe jungle op het water ligt te dobberen, is een *once in a lifetime* ervaring

www.elephant-hills.com en www.rainforestcamp.com

6. HET AUTHENTIEKSTE MINI-EILAND

Koh Klang, een eiland waar nog geen 5.000 mensen wonen, ligt aan de westkust van Thailand. Met een hele smalle hoofdweg is het alleen toegelaten om er met een tuktuk of motorfiets te rijden. 98% van de inwoners is moslim, 2% boeddhist, maar van enige wreveld tussen de bevolkingsgroepen is geen sprake. Door het minimale toerisme is het eiland en zijn bevolking nog heel puur. Je kunt er gerust een dagje te voet, per fiets of met een tuktuk op uit trekken om het eiland te verkennen. Gegarandeerd word je uitgenodigd bij een van de families om te lunchen. Voor een originele slaappleaats op het eiland, hoef je ook niet ver te zoeken. **Islanda Eco Village Resort** is het enige hotel op Koh Klang. Het biedt je een onvergetelijk luxueus én ecologisch verblijf.

Kamers in **Islanda Eco Village Resort** vanaf € 75 per kamer per nacht, www.islandakrabi.com

7. PARADIJSJES ONTDEKKEN PER PRIVÉBOOT

Helderblauw water, ellenlange witte stranden, palmbomen en de zon die je huid streelt. Eilandhoppen hoort er gewoon bij als je in Thailand bent. Om de grote massa te vermijden, raden we je aan om een **privéspeedboot** te huren die je met veel geluk ook nog eens komt ophalen aan je hotel. Wij vertrekken heel vroeg in de ochtend naar het paradijselijke **Hong Island**, aan de **Andaman Kust** en het vroege opstaan is meer dan de moeite waard: hier heerst pure rust en je hebt een magnifiek uitzicht. Drie letters: wow!

www.aonangtravel.co.th



Uitgestrekte weilanden, palmbomen en vee in het wild: dit moet het ongerepte Koh Klang zijn.

THAILAND PRAKTISCH

WAAR?

Thailand ligt in **Zuidoost-Azië** en heeft als hoofdstad Bangkok. Thailand wordt in het oosten begrensd door Laos en Cambodja, in het westen door Myanmar en de Andaman Zee, in het uiterste zuiden door Maleisië en in het zuidoosten door de Golf van Thailand.

HOE RAAK JE ER?

Thai Airways International vliegt **driemaal per week** rechtstreeks van Brussel naar Bangkok. Een vlucht duurt ongeveer 11 uur. Retourvlucht Brussel-Bangkok in economy vanaf € 739, www.thaiairways.be

WANNEER GA JE HET BEST?

Thailand heeft een **tropisch klimaat** en kent **2 seizoenen**: het natte en het droge seizoen. De temperatuur is altijd goed en schommelt **het hele jaar door rond de 30°C**.

Over het algemeen is het binnenland, het noorden en zuidwesten van Thailand het best bereikbaar **van november tot mei**. Buiten die maanden is de kans op neerslag groter, maar het voordeel is wel dat de natuur dan groener is. In het zuidoosten (o.a. Koh Samui) valt de meeste regen tussen oktober en januari. In het zuidwesten (o.a. Phuket) valt de meeste regen tussen mei en oktober.

PAPIEREN, INENTINGEN & GELD

- Om naar Thailand te reizen volstaat een **internationaal paspoort** dat minstens nog 6 maanden geldig is na terugkeer.
- Als je toeristische plaatsen bezoekt in Thailand, heb je geen speciale inenting nodig. Wel wordt voor iedereen die naar Azië reist, **een inenting tegen hepatitis B aangeraden**. Het malariarisico is beperkt in Thailand. Het is wel aangewezen om steeds een **muggenwerend product** bij te hebben. Info over de verschillende gebieden vind je op www.itg.be
- De munteenheid is de **Thaise baht**. 1 baht is ongeveer gelijk aan € 0,025.

WAAR OVERNACHTEN?

1. Heel wat reizigers kiezen in **Bangkok** voor een hotel dicht bij alle bezienswaardigheden. Wij verkozen de rust in hotel **Praya Palazzo** aan de **Chao Phraya-rivier**. Met zijn 17 ruime, luxueuze kamers is dit boetiekhotel een verademing na een lange dag. Praya Palazzo ligt aan de overkant van het drukke centrum, maar dankzij de bootservice van het hotel sta je in enkele minuten bij de belangrijkste bezienswaardigheden van Bangkok. Praya Palazzo straalt pure klasse uit, maar absoluut geen snobisme. Iedere gast wordt persoonlijk ontvangen door manager Sophie die je met veel plezier helpt, of meer uitleg geeft over het historische pand waarin het hotel gevestigd is. Kamers vanaf € 100 per persoon per kamer, www.prayapalazzo.com

2. Tijdens ons verblijf in Krabi slapen wij in het **Rayavadee Resort** aan het sprookjesachtige **Railay Beach**: riante, luxueuze kamers, topservice en een (h)eerlijke Thaise keuken. Ben je meer op zoek naar een strak, modern en hip hotel, maar met aandacht voor de natuur? Dan is het **Beyond Resort** een aanrader. Rayavadee Resort, overnachting vanaf € 670 per kamer, www.rayavadee.com. Beyond Resort, overnachting vanaf € 117 per kamer, www.katagroup.com/beyond-krabi



Wie naar Thailand reist, komt ogen te kort. Genieten is de boodschap.



Het zwembad van het Beyond Resort in Krabi geeft uit op de prachtige Andaman Zee. Pure pracht zover het oog reikt.



Op het eiland Koh Klang zie je geen enkele auto, maar rijdt iedereen met een brommer.



Geen tankstations, maar benzine in plastic flessen.



Hotel Praya Palazzo: heerlijk genieten en relaxen in hartje Bangkok.