

THAILAND op kindermaat

Wat doe je als je zelf staat te popelen om een stukje van Azië te ontdekken terwijl je kinderen al lang tevreden zijn als ze thuis in de luie zetel uren en dagen met hun iPad kunnen doorbrengen? Simpel: werk een programma uit dat beide partijen kan boeien. Concreet: een mix van cultuur, avontuur én onversneden vakantievertier. En of dat kan leiden tot een geslaagde rondreis, excuseer, safari door Thailand!



DE EXPERT (IN SPE)

Freek is een (ondertussen) negenjarige knaap die voor het eerst voet aan wal zette op het Aziatische continent. Zijn ervaringen werden (met een beetje hulp) uitgeschreven op de volgende pagina's.

Toegegeven, het vooruitzicht op een ellenlange vlucht 'naar de andere kant van de wereld' wordt niet meteen op gejuich onthaald door het jonge gezelschap, lees: onze twee zontjes Freek en Bas van respectievelijk 8 en 13 jaar. Een blik op een poster Grote wereldkaart helpt echter om alles in perspectief te plaatsen. De wetenschap dat je tijdens langeafstandsvluchten tal van nieuwe films kan kijken of spelletjes kan spelen, verzacht de pijn nog meer. Kiezen voor een rechtstreekse vlucht ook. Die kost je misschien net iets meer, maar ze bespaart je de extra moeite en tijd van een overstap. Zeker met jonge kinderen kan zo'n overstap – of een vertraging die leidt tot het missen ervan – voor extra stress zorgen.

GIGANTISCHE HAARDROGER

De stress op de luchthaven in Bangkok blijft alvast beperkt tot een minimum: papieren invullen, cryptische stempeltjes verzamelen, bagage ophalen, klaar! Nu nog ons taxibusje vinden. Dat hebben we samen met onze eerste hotelovernachtingen in Bangkok geboekt. Je kan het centrum ook bereiken met het openbaar vervoer, maar na een vlucht van 12 uren kan je wel wat gemoedsrust en comfort gebruiken. Zoals een goeie airco want wanneer de deuren van de luchthaven openzwaaien, lijkt het alsof er iemand met een gigantische haardroger in onze gezichten blaast. "Wat is het hier warm!" blazen we in koor.

De rit naar hartje Bangkok neemt nog eens een klein uur in beslag, maar verveelt geen minuut. "Het lijkt hier wel Toyotaland", merken de kinderen goed op. De mix van pick-ups en minibusjes kleurt inderdaad opvallend 'Toyotaans'. De indrukwekkende wolkenkrabbers aan de rand van de stad zorgen voor een eerste zucht van verbazing maar wanneer we het echte centrum bereiken en de tuktuks zien wriemelen tussen de fel gekleurde taxi's, is de verbijstering totaal. Wauw, dit is Azië!

TIPS VAN FREEK



- **Maak met het hele gezin samen een reisplanning.** Overloop de mogelijke activiteiten en laat iedereen wat kiezen. Wij hielden zelfs een heuse stemronde. Laat ook voldoende 'lucht' in je reisschema om een last minute zwempartijtje of ander leuk(s) mogelijk te maken.
- **Begin je reis thuis** met de eerder vernoemde planning maar ook met een bezoek aan bijvoorbeeld een Thais restaurant. Enkele woordjes Thais leren en samen beelden van je bestemming googelen doet je ook meer 'goesting' krijgen.
- **Laat je kinderen onderweg ook zelf fotograferen** om eigen indrukken vast te leggen. Een compacte, robuuste camera is ideaal. Zo maakten wij de onderwaterfoto's op pagina 38 met de handige, waterdichte Canon Powershot D30.



We maken kennis met de Thaise keuken tijdens een heuse Bangkok Food Tour by night.

Ook typisch voor Bangkok - en bij uitbreiding gans Thailand - is het gigantische aanbod aan prima hotels. Je kan hier – naar westerse normen - goedkoop logeren in luxehotels. Boeken kan thuis bij je reisagent of op de gekende bookingsites. Doe je kinderen een plezier en boek beslist een hotel met een zwembad. Een zwempartijtje kan namelijk veel deugd doen na een (half) dagje stappen in een levendige stad als Bangkok. Wij plonsen zelfs meteen na aankomst in het hotel in het water. Daarna gaan we wat slaap inhalen op de hotelkamer om vervolgens fit aan het avondprogramma te kunnen beginnen.

REIS DOORHEEN DE KEUKEN

De Aziatische keuken kan voor kinderen (en volwassenen) een uitdaging zijn. In ons geval is dat zacht uitgedrukt want Freek kan werkelijk geen rijst zien. We proberen van onze eerste echte kennismaking met de Thaise keuken dan ook een belevenis te maken en boeken een

Bangkok Food Tour by Night, jawel met zo'n flinkerende tuktuk. Dat laatste vinden de kinderen uiteraard geweldig! Het moet gezegd: deel uitmaken van de prettig gestoorde chaos in het verkeer is een aparte belevenis en bijgevolg een must.

We doorkruisen de Thaise hoofdstad van hot naar her en maken een vijftal stops in verschillende restaurants. Telkens krijgen we een typisch Thais gerecht voorgeschoteld en eten we tussen de echte Thai. We nemen zelfs een kijkje achter de schermen en belanden in een steegje waar koks in openlucht met hun woks goochelen. Steekvlammen flitsen uit afgedankte olievaten die dienst doen als kookpit. De wenkbrauwen maken overuren: zoveel spektakel zie je nergens anders!

Dat Bangkok nooit slaapt, bewijst ons bezoek aan de bloemenmarkt die 24 uur op 24 open is en een bonte mix van vers gesneden bloemen tentoonspreidt. Even later komen we aan in Wat Pho, een van

de meest bezochte tempels in Bangkok om er vast te stellen dat er ... bijna geen toeristen zijn. Iedereen bezoekt deze plek overdag en schijnt te vergeten dat je er ook 's avonds kan rondwandelen, in alle rust, tussen mooi verlichte boeddha's. Ook die andere grote trekpleister, Wat Arun, laat zich van zijn mooiste kant zien tijdens onze eerste zwoele avond. We belanden uiteindelijk in één van de vele roof top bars die een prachtig zicht garanderen op deze Temple of Dawn zoals Wat Arun plaatselijk genoemd wordt. Met een laatste blik op de levendige Choa Phraya rivier sluiten we de avond af.

TUKTUK À GOGO

Omdat de tuktuk-ritjes zo in de smaak vallen bij de kinderen, kiezen we de volgende dag andermaal voor dit transportmiddel. We doorkruisen China Town en vragen ons luidop af hoe die wirwar aan elektriciteitsdraden boven de wegen er ooit geraakt zijn. Daarna is de



Boven: Op de bloemenmarkt vind je dag en nacht vers gesneden bloemen. Onder: Op de weg wriemelen tuktuks door elkaar, boven de weg hangt een gigantische wirwar van draden.



's Avonds
bezoek je
Wat Pho in alle
rust en ontdek
je mooi verlichte
boeddha's

drang groot om nog een 'wat' (tempel) te bezoeken maar als we de lange rij wachtenden aan het Grand Palace zien, schakelen we zonder dralen over op plan B: kuieren door een verkoelende shoppingmall. Dat levert alweer goede punten op bij de kinderen want in die gigantische winkelcentra kom je ogen te kort. Eén niet onbelangrijke kanttekening: laat je niet vangen aan de soms waanzinnig lage prijzen want heel veel koopwaar is namaak. En wie namaak koopt, is in theorie strafbaar. Wanneer de schemering intreedt en de grote hitte is verdwenen, stappen we aan boord van een zogeheten longtailboot, een langwerpige gondel met een joekel van een buitenboordmotor achterop. Het gevaarte bonkt met een behoorlijke vaart over de harde golven van de Chao Phraya rivier en duikt vervolgens de klongs in. De klongs zijn de kleine zijriviertjes, zeg maar 'waterstraatjes', waar de 'gewone' Thai leven op paalwoningen. Welkom aan de 'achterkant' van Bangkok, de

plaats waar de scheefgezakte woningen de overstromingen van 2011 duidelijk nog niet hebben verteerd. En toch is het de bewoners niet aan te zien: de Thaise kinderen op de oevers wuiven en giechelen stevast wanneer er weer zo'n fotograferende longtailboot voorbij pruttelt. We begrijpen terstond waar de uitdrukking 'het land van de eeuwige glimlach' vandaan komt.

BINNENLANDSE VLUCHT

Thailand heeft veel meer te bieden dan het levendige Bangkok met zijn ontelbare tempels. Adembenemende natuurpracht in de vorm van ongerepte regenwouden bijvoorbeeld. Je vindt ze overal in het land, maar het Khao Sok National Park ten zuidwesten van Bangkok staat bij ons het hoogst op de verlanglijst. Niet in het minst omdat het Elephant Hills kamp er is gevestigd. Dat biedt verschillende formules aan voor liefhebbers van 'soft adventure'. Dat betekent: overnachten in tenten met al



Een mahout of olifantendrijver brengt de kolossen naar ons toe, klaar voor een 'bad' en gezonde maaltijd.



BIJZONDER MOBIEL

We hebben 'm al meermaals aangehaald en kunnen er echt niet om heen. Bij een bezoek aan Thailand hoort nu eenmaal een rit met een tuktuk. Spreek op voorhand wel de prijs af en aarzel niet om af te dingen als je het gevoel hebt dat de chauffeur geld ruikt. Vraag in je hotel naar een referentieprijs als je twijfelt.

het gewenste comfort én je dag vullen met activiteiten als kanovaren, jungletochten maken en vooral olifanten wassen en voederen. Kortom, meer is er niet nodig om de kinderen te motiveren voor een binnenlandse vlucht van Bangkok naar Surat Thani. Goed om weten: het Thaise vluchtaanbod is ruim en vaak goedkoop (voor wie ruim op voorhand boekt). Nog goedkoper maar wel zéér avontuurlijk is de (nacht)trein, maar je bent uiteraard veel langer onderweg.

OLIFANTJE BADEN

Na een korte ochtendvlucht tot Surat Thani en een busritje door 'het platte land', komen we aan in Elephant Hills kamp en gaan we op zoek naar onze kamers, of beter, tenten. Dat blijken luxeverblijven te zijn met houten vloeren, echte bedden en een badkamertje die naam waardig. Veel tijd om ervan te genieten krijgen we niet want er staat werk op de agenda: olifanten verzorgen!

Die olifanten leven trouwens niet in het tentenkamp zelf. De gigantische viervoeters hebben hun stek diep in het regenwoud waardoor we eerst een kano en daarna een 4x4-bus moeten nemen om hun biotoop te bereiken. En dan is het zover. In de verte zien we een half dozijn Aziatische olifanten naderen, met aan hun zijde telkens één mahout of olifantendrijver. Die mannen groeien letterlijk en figuurlijk op met 'hun' olifant. Vroeger werkten mahouts en hun olifanten voornamelijk in de boskap. Die werd in 1989 een halt toegeroepen om de resterende Thaise natuurpracht te beschermen. Sindsdien is de olifant eerder een toeristische attractie maar dat is niet het geval in Elephant Hills. Uit respect voor het dier spreekt men hier liever van een Elephant Experience. Daarbij zijn het de bezoekers die de olifanten mogen verwennen met een flinke schrobbeurt en een fijn middagmaal. Hoefte het gezegd dat dit nog meer naar de zin is van onze jongens?



Links boven: Een keer het ijs gebroken is, blijkt olifanten poetsen best wel leuk. Links onder: Opperste concentratie bij het voorbereiden van de olifantenmaaltijd. Boven en onder: In Khao Sok National park wanen we ons regelmatig in een avonturenfilm.

Met gegroeid vertrouwen dansen we met olifanten door de wasplaats

Toegegeven, de eerste kennismaking verloopt ietwat bedeesd. Als zo'n gigant zich met gestrekte slurf naar je toekeert, voel je je toch wat petieterig met een eenvoudige tuinslang en schrobborsteltje in de bevende hand. Een paar welgemikte bananen brengen soelaas; de liefde gaat blijkbaar ook bij deze viervoeters door de maag. Het ijs is gebroken; luttele minuten later 'dansen' we met de olifant door de wasplaats. Bij elke schrobbeweging keert de loebas zijn lijf nog dichtertegen ons aan, alsof de plomperd wil aangeven dat we het juiste plekje gevonden hebben en nog harder mogen frotten. Het wordt een spel waarbij het vertrouwen tussen licht- en zwaargewicht groeit met de minuut. En dan moet de maaltijd nog komen!

KOK VAN DIENST

Na de wasbeurt mogen we ook zelf een maaltijd voorbereiden. Een opleiding aan de hotelschool blijkt overbodig want het arsenaal keukengerief beperkt zich tot een

vervaarlijke hakbijl. Ja papa, mogen wij ook? Ananassen en bamboestokken worden hakgewijs gereduceerd tot hapklare brokken, op olifantenmaat wel te verstaan. Het resultaat van onze mise en place is een heuse mand vol lekkernijen en een toegenomen zelfvertrouwen bij de kinderen. De pret kan even later niet op als een olifant zijn slurf over onze handen laat glijden om zijn maaltijd in ontvangst te nemen. Neen, deze ervaring willen de kinderen voor geen geld, noch honderd ritten op de rug van een olifant omruilen. Moe maar voldaan keren we dan ook terug naar ons basiskamp. Ondergetekende maakt van de gelegenheid gebruik om ter plaatse een workshop Thais koken te volgen. Op het menu? Pad Thai. En of we ervan gesmuld hebben.

HET REGENWOUD IN

Elephant Hills biedt verschillende verblijfsformules aan van één of meerdere nachten. Wij kozen voor de zogenaamde



Glamoures camperen of 'glamping' kan je ook óp het Cheow Larn meer.

Thailand heeft een rijk aanbod van hotels en kamers, zoals deze stijlvolle Sunset Villa in het Crown Lanta hotel.

Jungle Lake Safari wat betekent dat we na één overnachting in onze luxetent verhuizen naar het Cheow Larn meer. Te midden van dat meer, ver weg van alles wat maar enigszins naar beschaving ruikt, heeft Elephant Hills een vlot gebouwd waarop een dozijn tenten staan geparkeerd. Je verblijft er dus óp het water en je geraakt er ook enkel per boot. Meer nog, voor elke tent liggen twee kajaks waarmee de kinderen zelf het meer en zijn mangroven kunnen ontdekken. Van avontuur gesproken! Ikzelf kies voor een bushwalk op een van de eilanden van kalksteen. Op papier moet zo'n trektocht een blik op de rijke fauna en flora gunnen. De praktijk: aan bamboe en andere bomen die de hoogte in slingeren geen gebrek maar de 'aanwezige' dieren blijken meester te zijn in verstoppertje spelen. Naast een slang, wat vleermuizen en een arend krijgen we niet veel te zien. Horen doen we ze wel, de slinkse apen, maar zich tonen? Ho maar! Onze perfect Engelstalige gids Kong

verrijkt de tocht met verrassende weetjes. Wist je dat er bamboesoorten bestaan die tot één meter per dag groeien en tot 35 meter hoog kunnen worden? Met die wetenschap keren we per boot terug naar ons drijvend hotel. Onderweg kijken we met open mond naar 'plaatjes' die we enkel kenden van The Beach – die film waarin Di Caprio zijn acteertalent mag etaleren tegen een Thais decor. Bij terugkeer blijkt dat de kinderen al enkele uren in het warme water hebben vertoefd en er meer vissen gezien hebben dan ik apen heb gehoord. Ik sus me met de gedachte dat ik op één namiddag 50 tinten groen heb ontdekt. Na zonsondergang genieten we na op ons vlot. De setting: een stilte die enkel wordt doorbroken door geroep van apen, een gitzwarte hemel die enkel wordt verlicht door zijn sterren...

ONDERWATERWERELD

Hoewel het soft adventure van Elephant Hills best wel een dag (of twee) langer had mogen duren, is het tijd voor een

derde en laatste luik van onze Thailand-reis. Je zou het kunnen omschrijven als een strandvakantie, maar dat klinkt wat bekrompen voor een verblijf op het relatief onbekende Koh Lanta. In tegenstelling tot het übertoeristische Pukhet en het erg levendige Koh Phi Phi vind je op Koh Lanta een relatieve rust. Vandaar dat vooral gezinnen aanmeren op dit eiland, én duikers. De prachtige onderwaterwereld werkt als een magneet op die laatsten, al kan je ook als snorkelaar echt genieten van de fauna en flora net onder de waterspiegel. Wij hoefden maar af te zakken naar het strand aan ons Crown Lanta hotel om daar getuige van te zijn. En uiteraard smaakt zo'n eerste keer snorkelen vanop je 'eigen' strand meteen naar meer. Daarom boeken we eerst een snorkeluitstap naar het nabijgelegen eiland Koh Rok, een daguitstap die begint met een tocht per speedboot. Weer gescoord bij de kinderen! Op enkele tientallen meters van de oevers van het paradijselijke Koh

TOURING TIPT

Rok gooit de kapitein van onze schuit het anker uit. Gewapend met een duikbril en snorkel trekken we er op uit. Het is even oefenen die snorkeltechniek: adem nemen, enkele meters afdalen en wanneer we weer boven komen zo hard mogelijk door het pijpje blazen. Dat er af en toe wat zeewater meekomt, hoort erbij. Doch onze inspanningen worden snel en ruimschoots beloond. Tussen het kleurrijke koraal zien we namelijk dé vis waar we naar op zoek zijn: Nemo! Meer nog, de clownvisjes blijken onze aanwezigheid te appreciëren want ze poseren gewillig voor onze onderwatercamera.

EERSTE DUIKSTAPJES

Van zwemmen en snorkelen krijg je honger en dat weet onze kapitein maar al te goed. Hij brengt ons tegen de middag aan wal van het onbewoonde eiland en we worden er getraakteerd op een gezonde maaltijd van fruit en groenten. De kinderen werken die in geen tijd naar binnen om zo snel mogelijk naar het water terug te keren op zoek naar die andere 'acteurs' van Finding Nemo. Met succes overigens.

Omdat ze zo enthousiast zijn, besluiten we om de volgende dag een stapje verder te gaan en een duikinitiatie te volgen. Die boeken we bij een internationaal erkende duikschool met Engels- en Franstalige instructeurs. Na een theoretische les en proef mogen we te water in de buurt van Koh Haa, een eilandengroep die alweer rechtstreeks uit een avonturenfilm lijkt geplukt. Freek gaat onder begeleiding een tweetal meter diep en leert er de beginselen van het duiken. Hij voelt zich als een vis in het water en geeft zijn ogen flink de kost. Grote broer Bas mag met een andere instructeur mee en legt een reeks praktische proeven af alvorens af te dalen tot échte duikdieptes. Hij wordt getraakteerd op 'het betere werk': roggen, gigantische kreeften en akelig sturende murenes. We zwemmen er tussen hele scholen vissen en hebben oog voor de enorme kleurenpracht die in dit heldere water goed zichtbaar blijft, ook bij grotere dieptes. Na afloop volgt een debriefing door de instructeurs; de kleinste van het gezelschap krijgt zelfs een diploma. Freek is voortaan de 'bubble-maker'!



HET VERDICT

Thailand is een uitgelezen bestemming om je kinderen te laten proeven van een 'andere' wereld. Enerzijds biedt de Aziatische cultuur tal van mogelijkheden om ze kennis te laten maken met nieuwe gewoontes en levenswijzen. Anderzijds biedt Thailand een infrastructuur die makkelijk reizen mogelijk maakt. Voeg daar het levendige Bangkok, de prachtige natuurreservaten en de perfecte eilandbeleving aan toe, en je begrijpt meteen dat een reis door Thailand met (klein)kinderen meer kan zijn dan alleen maar een verre droom. Oh ja, mocht je twifelen aan de top drie van onze kinderen? Hier komt ie: rijden met tuktuks, olifanten verzorgen én de onderwaterwereld verkennen! Stel die trip dus niet langer uit.

ER HEEN

Er is een ruim aanbod aan verbindingen via het Midden-Oosten of Moskou, maar controleer de overstaptijden en vermijd lange wachttijden als je met kinderen reist. Vliegtuigmaatschappij Thai vliegt vier keer per week rechtstreeks naar Bangkok en heeft momenteel promotietarieven vanaf 594 euro, alle taksen en brandstofkosten inbegrepen. Te boeken via www.thairways.com of je reisagent.

AANKOMEN IN BANGKOK

Een reis door Thailand begin je best in Bangkok. Je wordt er ondergedompeld in Azië, maar kan ook terugvallen op westers comfort. Zo is er een erg ruim en betaalbaar aanbod hotels. Steek je zelf een reis in elkaar, boek dan een eerste overnachting en laat je eventueel oppikken door een hotelbusje. Dat bespaart je kopzorgen na een lange vlucht. Vanuit Bangkok kan je alle uithoeken van Thailand bereiken met betaalbare binnenlandse vluchten en (nacht)treinen. In Bangkok zelf moet je alleszins een ritje met de tuktuk maken.

ELEPHANT HILLS

Thailand kent tal van avontuurlijke uitstappen en belevenissen met olifanten. De aanpak van Elephant Hills verdient al jaren prijzen van grote namen als Trip Advisor en National Geographic. Met name het continue streven naar duurzame vormen van toerisme, wordt internationaal erkend. Op www.elephanthills.com vind je een overzicht van verblijfsformules. Het Belgische Connections neemt een verblijf in Elephant Hills op in hun Kids Go Thailand pakket. Meer info op www.connections.be

CROWN LANTA

Uit het ruime aanbod van eilanden kozen wij voor Koh Lanta omwille van zijn gezinsvriendelijke karakter. Het Crown Lanta hotel biedt alle comfort en luxe voor een geslaagd verblijf en is ideaal gelegen bij het Klong Dao strand en het centrum van Saladan van waaruit je tal van uitstappen kunt ondernemen. Een avond in Crown Lanta moet je absoluut afsluiten in de Reggae Bar: daar geniet je van de zonsondergang bij een streepje muziek, een heerlijke cocktail of dito gerecht. Crown Lanta heeft een gevarieerd aanbod kamers tot en met private villa's. Wij verbleven in de ruime en praktische Sunset Villa. Meer info op www.crownlanta.com.